

# Één voor allen

**Lyrics: Claudia Nieuwenhuisen**

**Muziek: Staf Dominicus**

Donderslag bij heldere hemel  
Je wereld lijkt plots stil te staan  
Honderdduizend vragen rijzen  
Hoe moet je dan verder gaan  
Ik ken je angst en ook je twijfels  
Je bange dromen en je pijn  
Weet je ik ben hier vlak bij je zodat je nooit alleen zal zijn

Want de levensloop geeft je weer de hoop  
Deze weg die loop je niet alleen  
Deze levensloop, geeft je weer de hoop  
Één voor allen , allen voor één

Donderslag bij heldere hemel  
Je wereld staat plots op zijn kop  
Al vecht je met de moed der wanhoop  
Blijf geloven geef niet op  
Pak mijn hand ik ben dichtbij je  
Elke stap van deze weg  
Samen trekken we ten strijde en winnen dit gevecht

Want de levensloop geeft je weer de hoop  
Deze weg die loop je niet alleen  
Deze levensloop, geeft je weer de hoop  
Één voor allen , allen voor één

In deze donkere tijden, zullen wij samen strijden  
Want ik wil je niet kwijt en we knokken ons vrij  
Van al de angst, al de pijn en ook al voel je je klein ,  
Samen zullen we het redden daarvoor durf ik te wedden  
Elke stap die we zetten is er een. KOMAAN!  
En laat je eens horen, schreeuw het hoog van de toren  
Wij gaan winnen en scoren dus we zingen in koor!

Één voor allen, allen voor één

Want de levensloop geeft je weer de hoop  
Deze weg die loop je niet alleen  
Deze levensloop, geeft je weer de hoop  
Één voor allen , allen voor één  
Één voor allen , allen voor één